



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Rapport november 2016

Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!

Nu har vi kommit in i november och tiden går snabbt fram till att vintern kommer slå till och alla hemlösa djur får det kämpigt med mat och värme. Men tack vare ert stöd så kan vi tillsammans rädda många djur.

Vi har tyvärr tappat 3 medlemmar, men även fått 3 nya – Välkomna!

Ni får i detta brev en kallelse till vårt möte den 7 december, dit ni alla är Välkomna, samt inbetalningskort för 2017 på 150kr (om ni inte är fadder)

Årsmötet hålls som vanligt i Zurich-huset på Linnegatan 5 i Stockholm.

Sankt Petersburg

Vår samarbetspartner Elena i Sankt Petersburg är outtröttlig och kämpar vidare för att göra livet bättre åtminstone för några djur i Ryssland. Sedan sist har hon bl a fått TASS (den ryska officiella nyhetsbyrån) att uppmärksamma de förskräckliga **betesstationerna**. Förhoppningen är att publiciteten ska få fler och fler att arbeta för ett förbud. Elena har också förhoppningen att t ex få Leonardo diCaprio engagerad i frågan. Det brukar få effekt om någon känd person engagerar sig och Leonardo har visat stort intresse för djurskydd.

De ryska djurskyddslagarna är ett sorgligt kapitel. Man får t ex använda **levande betesdjur**, vilket i vår värld skulle vara helt uteslutet. Elena, tillsammans med likasinnade, arbetar för att få ett stopp på detta.

Elena fortsätter också att arbeta för fler **kastreeringsprojekt**. I t ex Volgaregionen har myndigheterna tagit fasta på det. Det är Elenas dröm att kastrering av hundar och katter ska bli en norm för alla regioner.

Björnen Fennya, som vi berättat om tidigare och som skulle transporteras till ett hägn i Rumänien, är fortfarande kvar i Ryssland. Man förvägrades av någon anledning exporttillstånd. Så Fennya fördes istället med hjälp av några volontärer till ett hägn "Vernost" som ligger ca 200 km från Elenas gård. Björnen var mycket hungrig och framför allt törstig när hon kom fram. Förhållandena för Fennya har inte varit de bästa och bl a har hennes päls tagit skada. Elena matar henne därför med fiskleverolja, något hon tycker mycket om! Innan Fennya går i ide ska pälsen vara fräschare.



Vernost var tidigare en betesstation. Man har lämnat kvar några burar som man fixerade de stackars björnarna i innan man släppte fram hundarna!

Vernost är nu framför allt ett hägn för hundar men där finns också vilda djur som en räv med bruten käke och två björnar Glasha och Potap, som båda har befriats från betesstationer i Ural.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Räven



Potop matas med fisk

Hägnen behöver naturligtvis förstärkas för att kunna användas som björnhägn på ett säkert sätt. Elena behöver mer pengar till förstärkningsarbetena som bör vara klara till våren. Hon letar också efter duktiga arbetare som förstår hur ett björnhägn ska konstrueras. Snart går björnarna i ide och då skulle det vara bra att kunna arbeta med hägnen under den tiden. Elena arbetar också vidare med att få exporttillstånd för Fennya till hägnen i Rumänien.

Några **hundar** har räddats från gatan, bl a en schäfer som riskerade att bli överkörd. Elena hade svårt att få tag i honom men lyckades till slut och han befinner sig nu hemma hos henne. "Laika", en ung hane som kastades ut av sin ägare får tills vidare stanna hos några byggnadsarbetare som tycker mycket om honom. Tyvärr måste han vara kedjad så att han inte springer till den närliggande skolan. Barnen där har fått höra att han bits, vilket han inte gör



För två år sedan var de någon som lämnade en ung tik, Julia, hos Elena. Hon hade inte då möjlighet att ta hand om hunden, utan hon fick bo hos en granne efter att ha blivit vaccinerad. Tyvärr håller grannen tiken kedjad och Elena kan inte göra något. I våras fick Julia två valpar, jättefina tikar. Den här gången behöll Elena valparna och de väntar nu på att få åka till Finland och Sverige. Julia har nu blivit kastrerad. Elena har inte givit upp hoppet om att kunna lösgöra Julia från kedjan .



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



valparna

I september fick Elena höra talas om **en skadad älg**. Elena kontaktade sina kollegor i Moskva som lovade att sända en bil/buss för att hämta upp älgan. Vid veterinärkliniken i BIM (ett shelter i Moskva) kan man behandla även älgar. Men när man kom fram en dag senare var den unga älgan död. Elena ville att älgkon skulle få sin sista vila i skogen och täckte henne med löv och växter.



Elena vill gärna visa oss några bilder på sina **trevliga grannar**. De är stora djurvänner och mannen i familjen, Yaroslov, har hjälpt Elena med mycket bl a med att förstärka hägn och att transportera Fennya. Dottern får rida på gamle Bonny!





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Elena är en riktig eldsjäl och hon förtjänar allt det stöd vi kan ge henne, både moraliskt och ekonomiskt. Hennes arbete med att få ett stopp på de förfärliga betesstationerna går sakta framåt och fler och fler ryssar engagerar sig. Men jägarlobbyn är stark i Ryssland – liksom i Sverige.

Sedan förra fadderrapporten har vi fått in nästan 6000kr till "Elenas katter" – det var en insamling för att Elena skulle kunna bygga så katterna kunde gå ut i en större inhägnad. Elena har påbörjat arbetet, men nu när det börjar bli kallt så är alla katter inne i hennes hus. Hon tackar för det extra stöd hon fick i och med insamlingen.



Några av Elenas katter



Poloskin – minns ni den lilla tunna katten – han har nu blivit en riktig tjockis ☺ Han äter och leker hela tiden.

Hunden Emma som en av våra medlemmar stödjer med extra bidrag för specialmat mår däremot inte bättre ☹ Emma får denna specialmat som kostar ca 700kr/månad, men så fort hon lyckas få ner sin nos i en av de andra hundarnas matskålar så blir hon sämre. Det är såklart svårt för Elena att hela tiden ha full koll. Hon behöver även speciella droppar i öronen – annars kliar hon sig så hon skriker. Nu får inte Elena tag i dessa droppar längre och vet inte vad hon ska göra. Men Elena kämpar vidare så Emma ska få så bra liv som möjligt. På dagarna leker Emma med de andra hundarna och då glömmer hon bort att det kliar – det är på nätterna det är värst.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Emma



SOS Animals, Vilnius (Litauen)

Som vi har berättat på hemsidan och på Facebook har det härliga gänget The Sensitives med Paulina i spetsen varit aktiva igen med insamling av katt- och hundsaker till SOS Animals. I slutet av augusti hade de en "insamlingskonsert" i Dalarna. Dessutom har några av våra medlemmar lyckats få ihop en imponerande mängd utrustning och mat, det mesta avsett för katter. Tyvärr missade jag (Eva-Christine) att ta en bild när vi packade The Sensitives bil i Frihamnen den 6 september strax innan de rullade på färjan till Riga för vidare färd till Vilnius. Jag trodde aldrig att allt skulle få plats men med god vilja gick det!

När de var framme vid SOS Animals strax utanför Vilnius och började att packa upp häpnade Nadia (föreståndaren) över allt. Liksom alla hundar som följde med fram och tillbaka och övervakade det hela.



För närvarande har man ca 100 hundar och ca 30 katter. Det är fler hundar än vid The Sensitives förra besök för två år sedan. Flera av hundarna fanns där även för två år sedan. De är alla litet äldre och därför tyvärr svåra att hitta hem till. Som vanligt vill de flesta ha valpar eller åtminstone unga hundar. Några av hundarna har också olika skador och en del är så skygga att de kommer att få tillbringa resten av sitt liv i hundhemmet. Paulina tyckte att det kändes bra för hundarna verkade må bra trots sina krämpor.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Många av hundarna är lösa på området och tycks komma bra överens och trivas med det. En nyhet för året är att de har byggt några "isolerade" (dvs mot kyla) rastgårdar som är tänkta för de äldre hundarna och för dem med skador. I vinter kommer de att få det litet varmare och bättre.



Vi kan också berätta att Paulina och hennes man har bestämt sig för att adoptera en hund från SOS Animals. De tycker att det känns rätt och innebär att de kommer att ha fortsatt kontakt med SOS Animals. Roligt för oss i DiÖ också. Det innebär att vi genom The Sensitives och Paulina kan få nyheter från SOS Animals framöver när vi själva inte har möjlighet att åka ner. DiÖ sponsrar inte längre SOS animals ekonomiskt men vi vill gärna hålla kontakt och stödja på andra sätt om vi kan. Nadia sänder ett stort tack till DiÖ .



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Polen

EMIR – vad som har hänt sedan den senaste rapporten.

Augusti

Adopterade: I maj i år hämtades den vackra schäfertiken Saba av en av våra volontärer. Saba är en tidigare kedjehund.



Nya hundar på hundhemmet:

Niobe och hennes valp Farciarz har kommit till hundhemmet - Niobe är en schäferblandning, hon är ungefär tre år och hennes son är född i juni 2016. De omhändertogs från fruktansvärda förhållanden i en by på landsbygden, där tiken var fastkedjad till en trasig hundkoja. I hennes åsyn mördades hennes valpar. Fallet är polisanmält.





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Guzik är en strävvhårig taxblandning, han är en valp på ungefär 11 månader. Han hittades övergiven i ett koloniområde.



Under den här månaden organiserades en insamling till förmån för en ögonoperation för Brando, operationen är nödvändig för att rädda Brandos syn. Volontärerna organiserade även en insamling av foder i ett köpcentrum. Under denna samlade man in 340 kg foder till Emir.

På bilderna nedan – till höger: Brando, till vänster – insamling av foder.



September

Har lämnat hundhemmet : Under september har två hundar lämnat oss: Bryndza och Zora. Efter ett år av desperat och, som det skulle visa sig, fruktlös kamp för Bryndzas hälsa och liv, tvingades man avliva Bryndza av humanitära skäl.

Den till åren komne Zora somnade som vanligt en kväll och vaknade aldrig igen.

På bilderna nedan: Bryndza (till vänster) och Zora.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Nya hundar på hundhemmet: Mila - en St. Bernardblandning omhändertogs från sin ägare. Poker - en ung blandning hittades på motorvägen utanför Emir.



Volontärerna organiserade en ytterligare insamling av foder till förmån för Emir, denna insamling genomfördes i ett köpcentrum.

Oktober

Har lämnat hundhemmet : Mucha, som många av er kanske kommer ihåg, somnade in i sömnen. Även Mija har somnat in, en gammal tik som kom till Emir för något år sedan.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Musha



Mija

Adopterade: Under oktober adopterades två hundar: Guzik och Mila.

Nya hundar på hundhemmet: I slutet av oktober kom en ung tik till Emir, Aza, en schäferblandning. Hon hittades i en by inte långt från Emir. Eftersom den lokala djurskyddsorganisationen inte var villig att hjälpa Aza, hämtades hon till Emir.

Under oktober organiserades också en insamling av foder för Emir.



November: INFORMATION! Åklagaren har väckt åtal i Niobes och Farciarz fall. Deras tidigare ägare står åtalad för olovlig avlivning av Niobes valpar samt för djurplågeri. Nu väntar vi på att rättegången ska inledas. Emir kommer att driva fallet i rätten och representeras av advokat Mateusz Łątkowski.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

En än gång ett stort tack för allt ert stöd !

Monica Ohlsson

Ordförande Djurskydd i Östeuropa

Erik Dahlbergsgatan 49

115 57 Stockholm

Tel: 08 - 579 33 165 / 0733-573 165

Pg: 10 04 56 - 3

E-post: monica.ohlsson@zurich.com



- Ja, jag kommer till mötet den 7 december kl 18.00
- Ja, skicka mig resultat- & balansrapport och verksamhetsplanen när den blivit fastställd vid årsmötet i mars

Namn:.....

Adress:.....

Postadress:.....

Tel:.....

E-post:.....



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 **STOCKHOLM**